

Turfrace 2022

De Journaals

Tijdens de Turfrace van Warmond naar Vinkeveen en terug vragen we de schippers een logboek bij te houden. Van een aantal schippers hebben we de volgende verhalen ontvangen.

Lelievlet Quartair – Schipper Femke Meijer

Zaterdag

Femke valt bij start

Gilles kan niet aan boord stappen

Femke nog een keer gevallen

00:45 uur gewacht op brugwachter

Bruggen gaan telkens niet voor ons open, maar wel voor de andere vletten (genaaid)

Zondag

Hele wedstrijd tot aan de boerenbuurt geconcurrerd in de Westlander klasse

Gilles in de poep gestapt

Femke loopt door het water

Kamil (per ongeluk) achtergelaten

Hendrik – Schipper Thijs Vijverberg

Zaterdag

Na een goede start onder het ochtendgloren een lekker stukje geroeid, ff het zeil erop en het werkte mee! Dit zal ook een van de

[Noot van de redactie: tsja, hier stukt het verhaal. Het valt ook niet mee. Alle tijden waren overigens wel keurig ingevuld]

Onderneming – Schipper Anton Solleveld

Vrijdag

Best gelopen. Eigenwijze automatische bruggen. Helaas stond er niet veel wind en had de gemeente het boompjespad [langs de Amstel, Red] niet gerooid. Veel moeten wachten.

Zaterdag

Meer wind, gingen lekker, veel geroeid en af en toe een duwtje in de rug van de wind. Ondanks de vertragingen een mooie wedstrijd gehad

Zondag

Zondag wakker met een zonnetje, mooi weer, de laatste dag van de 100 km hard gejaagd, geroeid en ook de laatste dag strijd tot het eind.

Antonius – Schipper Steven Persoon

Vrijdag

Met 4½ man gestart in Warmond en met een licht briesje in de zeilen de Kaag overgeroeid. Ook op de Ringvaart ging dat prima. De jongens hadden er zin in en we kwamen als eerste in de Oude Wetering. Jagend naar de Brasem, om na een klein oponthoud door de pont, over de plas te zeilen. Na twee klappen de Leidse vaart in en met een druk op de knop ging de brug open. De volgende brug echter niet omdat er iemand op stond. Teun en Hein hebben toen de Antonius onder de brug door geduwd. Met veel moeite kunnen we dus onder 1 mtr door. Daarna onder de Vijfgatenbrug en jagend naar de sluis [Tolhuissluis, Red.]. Op de Amstel geroeid en op de Waver hier en daar gejaagd. Na de sluis [Proosdijersluis, Red.] de plas over en na twee klappen als dagwinnaar voor de wal. We zijn op tijd gaan slapen.

Zaterdag

Start met een lekker windje en na twee bruggen als 2^{de} de Geuzensloot in. Als eerste in Vinkeveen en dat volgehouden tot Wilnis. Hier was geen brugwachter, dus wachten. Na 10 minuten weer verder en na Mijdrecht lekker gezeild. Na de sluis [Pondskoekersluis, Red.] jagend de Kromme Mijdrecht en daarna naar de sluis [Tolhuissluis, Red.] gezeild en geroeid. Jos lag op ons te wachten, dus daar lekker droog en warm geborreld. Het was nat en koud geweest.

Zondag

We hebben heerlijk gezeild en geroeid, alleen Nieuwe Wetering en Ringvaart gejaagd. Wat een bemanning!

Twee Gebroeders – Schipper Hilbert Teeuwen

Vrijdag

Dit jaar waren we met 3 schippers, 2 van de Twee Gebroeders en 1 van de Nieuwe Zorg 😊. We hebben er zin in, ook al is het half 8 's morgens. Mooie zonsopkomst bij vertrek. Keihard van start, roeien tot na de Boerenbuurt. Dan veel jagen tot de Braasem! We maakten "de slag" door het strijken voor alle bruggen op de Leidse Vaart! Eindelijk aansluiting bij de Top 3. Dan veel jagen op het Aarkanaal, na de Tolhuissluis alles roeien. Wij blij, we konden de Tijdgeest en de Hylke voorblijven! Samen met de Hylke de Waver op. Leuke duelletjes en stuivertje wisselen. Toch eerder bij de Vinkeveense sluis, samen de plas op. Zeilend en roeiend de Hylke voorblijven, zo lekker het borrelplankje tegemoet!

Zaterdag

De ochtend was zwaar na gisteren, maar we rennen met frisse moed over de steiger. De start was hectisch, door de "boem" van Tijdgeest en Onderneming. Gelukkig zeilen naar de tonnen en door de brug. Tweede brug liepen we op de vloot en kregen we netjes ruimte

van de Lytse. Even snel wat schepen inhalen voor Vinkeveen. We lopen lekker in op de Hylke, maar de brug [Bruggetje ringdijk Spoordijk – Vinkeveen, Red.] gaat vlak voor onze neus dicht. Opnieuw op de knop, steekt er plots een hardloper over... 12 minuten wachten op de brug. Eindelijk erdoor, even snel inhalen. Vlak voor Mijdrecht lopen we plots tegen de Hylke en de Tijdgeest aan. Gelukkig was de neutralisatie nabij.

Na de neutralisatie moeten we plots 10 minuten wachten. Compensatie voor de eerste drie. Jammer, maar dan maar weer als leider van de rest naar de Pondschoekersluis. De sluis duurde niet lang. Daarna roeien Kromme Mijdrecht. Is in de wind dus bikkelen. Op de Amstel staat er zo nu en dan wind, dus roeien en zeilen. Hé, de Hylke! Toch nog weer even gas erbij. Zo finish je toch op een klein minuutje 😊.

Zondag

Het laatste dagje start, weinig wind, dus een zware dag in 't vooruitzicht. Roeiend weg, de Top 3 opjagen. Roeien tot aan de Ringvaart, lekker tempo, lange slag. De anderen blijven dichtbij, dus spanning blijft erin. Op de Ringvaart lekker jagen, even de Hylke voorbij. Jammer dat de brug niet op tijd open is, daardoor loopt alles in de soep. Wrel op tijd open voor de Hylke. Dus die gaat ons weer voorbij! De Boerenbuurt inroeien, gelukkig staat er wat wind. Hierdoor loopt de Hylke op de plas alleen beter. Die halen we niet meer in. Laatste stukje doorzetten. Park aantikken en zak neerleggen. Fijn om weer terug te zijn.... Ohja, vergeet niet het logboek even te schrijven. Best gefinishte schip zonder bemanning te wisselen!

Turfrace, altijd een feestje.

Hylke Tromp – Schipper Alex Knijnenburg

Zondag

Na deze enerverende wedstrijd met heel veel wind [de Redactie proeft hier iets van sarcasme] zijn we blij dat we allemaal de finish in goede gezondheid hebben gehaald.

Bestuur: bedankt voor de perfecte organisatie van dit evenement.